



Terug in de eigen woning

“Het voelt een beetje dubbel: óns huis is weer opgeknapt en de kerstboom staat. Maar hier Tussen de Bruggen kunnen buurtgenoten nog niet terug naar hun woning. Ze lopen met zorgen rond over de afhandeling van de schade of over de impact van de watersnood op hun kinderen. En ook voor die mensen is het bijna Kerstmis”, verklaart Inge Bischoff dat gevoel. De grote verbouwing van de woning van Inge, haar partner Gerard Biesmans en de kinderen was net een jaar gereed toen de waterramp het pand onbewoonbaar maakte. Ze verbleven tijdelijk in een vakantiepark in Valkenburg. Inge: “Wij hadden het geluk dat onze aannemer opnieuw tijd wilde maken om alles opnieuw op te knappen. Ik hoop dat alle andere getroffen inwoners ook weer snel terug kunnen.”

INFORMATIE VIA WATER-WEBINARS

In plaats van de informatiemarkt die vanwege de coronamaatregelen is geschrapt, heeft de gemeente voor zogenoemde webinars gekozen om getroffen inwoners te informeren. Wethouder Gerard Ijff heeft vorige week tijdens een webinar uitgelegd hoe het watersysteem binnen de gemeente Meerssen eruit ziet. Hij heeft ook aangegeven welke maatregelen in de toekomst herhaling van een ramp kunnen voorkomen. Eind vorige maand organiseerde de gemeente al een webinar over de WTS & verzekeringen.

In januari 2022 staat nog een webinar op het programma, die de gemeente samen met onze partners Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat organiseert. De datum wordt nog bekendgemaakt.

Terugkijken naar de webinars? De linkjes vindt u via www.meerssen.nl/wateroverlast.

Onze arm om u heen

Het is lastig de goede toon te vinden voor dit stukje. Ik wil zo graag een positief geluid laten horen met de feestdagen in zicht. Maar hoe valt zo iets bij onze inwoners die voorlopig nog niet naar hun eigen huis kunnen? Of bij mensen die nog altijd niet weten waar ze aan toe zijn bij de schade-afhandeling? En hoe reageren inwoners die als gevolg van de waterramp mentaal in problemen zijn geraakt en hiervoor hulp zoeken?



En tóch wil ik positief zijn. Juist nú. De inhoud van dit informatiebulletin overtuigt me. De foto van de eerste woning Tussen de Bruggen die compleet is opgeknapt. De bewoners zijn weer thuis. Ik lees het interview met vrijwilligers. Onmisbare schakels en parels van de gemeenschap. En op de achterpagina blijft wethouder Wim Kemp onvermoeibaar zeggen dat iedereen die onze hulp nodig heeft zich ook echt moet melden.

Voor veel inwoners zullen de kerstdagen en de jaarwisseling anders verlopen dan ze zouden willen. Misschien ook voor u. Voel dan die arm om u heen of die schouder om op te leunen. Die arm en die schouder, dat zijn wij, dat zijn alle inwoners van onze gemeente Meerssen.

Ik wens u alle goeds.

Mirjam Clermonts-Aretz
Burgemeester van Meerssen

De vrijwilligers. Het waren plaatsgenoten uit de gemeente Meerssen zélf. Maar ook uit Limburg of uit de rest van Nederland. Ze kwamen grond. Ze maakten zich onmisbaar voor onze inwoners die door de waterramp werden getroffen. Ze hielpen met evacueren. Met het zoe-oor aan iedereen die van het ene moment op het andere zo zwaar in de ellende was komen te zitten. Op deze pagina's vertellen vier vrij-staan symbool voor de inzet van al die vrijwilligers. Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz heeft twee weken geleden namens het college Een bedankje dat symbool staat als dank aan al die vrijwilligers die belangeloos hebben geholpen. Vrijwilligers die het deden om te hel-

Piet van der Sloot en Bergse Kracht sluiten waterslachtoffers in hun hart

‘ALS ER IETS POSITIEF IS AAN DE RAMP, DAN IS HET DE SAAMHORIGHEID’

Tot 15 juli zullen weinig Meerssenaren ooit van de Stichting Bergse Kracht gehoord hebben. Nu weet bijna iedereen wat de organisatie uit Berg en Terblijt betekend heeft voor de slachtoffers van de watersnood in Rothem, Bunde, Westbroek en Brommelen. ‘En nóg betekent’, zegt Piet

van der Sloot, de oud-militair die met zijn vrouw Francis vanuit Bergen op Zoom afreisde naar Zuid-Limburg om zich aan te sluiten bij de vrijwilligers. “Eigenlijk zijn we nog lang niet klaar, maar gelukkig neemt de gemeente het stokje nu over.”

Vóór zijn pensionering bekleedde Piet van der Sloot een positie bij Defensie. Hij was in Bosnië, Irak en Afghanistan waar hij heftige dingen meemaakte. En toch wordt het hem even te veel als hij vertelt over het leed dat hij aantroef tijdens de tientallen gesprekken die hij voerde met de inwoners van de getroffen buurten in Meerssen.



Ramon Nafzger en Piet van der Sloot

Wanhopig

“Het went niet”, klinkt het geëmotioneerd achter een kop koffie. “Mensen die alles kwijt zijn, nog steeds geen cent van de verzekering hebben gezien, in een oude caravan wonen of in één kamertje. Zonder keuken, zonder meubels. Wanhopig zijn ze soms. En dan zijn we vijf maanden verder. Tjonge, wat gaat dat allemaal traag.” Een beetje boos is de oud-militair ook wel op de overheden, maar daar wil hij het niet al te veel over hebben. Liever kijkt hij terug op bijna vijf maanden werken, met af en toe een week pauze, voor en met Bergse Kracht.

‘Op www.bergsekracht.nl kun je zien wat al die vrijwilligers gedaan hebben. Iedereen heeft fantastisch werk geleverd.’

Ramon Nafzger

Luisteren

“Piet kwam via-via bij mij terecht en belde die zaterdagavond. Hij wilde helpen”, zegt Ramon Nafzger, oprichter en drijvende kracht achter Bergse Kracht. Zondagochtend om negen uur stond hij met zijn vrouw voor de deur. Hun bed hadden ze bij zich: een camper. “Waar kunnen we beginnen?”, was de vraag. Een geweldig stel. Wat zij aan werk opgeknapt hebben is echt geweldig. Gesjouwd met meubels, verhuizingen geregeld, eten rondgebracht en geserveerd, spoedklussen gedaan, enzovoort. En geluisterd naar de verhalen en de mensen wegwijst gemaakt richting instanties. Daar was en is nog altijd behoefte aan. Grote denkfout van veel mensen is dat het leed geleden is. Helaas, nog lang niet.”

georganiseerd of op de bonnefooi met dat ene doel voor ogen: helpen. Helpen, omdat het nodig was. Soms zichtbaar, vaak op de achterken van tijdelijke opvang. Ze zorgden voor maaltijden en voor tijdelijke huisraad. Ze hielpen met opruimen. En ze boden een luisterend willigers over hun bijdrage. Niet omdat ze zélf zo graag op de voorgrond willen, maar omdat we ernaar hebben gevraagd. Hún verhalen van Burgemeester en Wethouders een bedankje en bloemen overhandigd aan Ramon en Natasja Nafzger van de stichting Bergse Kracht. We zijn ze dankbaar, heel erg dankbaar.

Kanker

Ramon Nafzger richtte in 2016, net nadat bij hem kanker was geconstateerd, Bergse Kracht op. "Om mensen met kanker te ondersteunen. We organiseren thema-avonden voor lotgenoten, helpen hen met klussen in bijvoorbeeld de tuin, fleuren de kamer in een hospice op, enzovoort. We zamelen geld in voor zaken die een verzekering niet dekt. Zo hebben we een vliegticket betaald voor een oma zodat ze haar doodzieke kleinkind met een hersentumor kon bezoeken. Onze enige bron van inkomsten is de verkoop van tweedehandse, gekregen spullen die we op onze snuffelzolder verkopen. Toen we de ernst van de wateroverlast beseften, hebben we besloten de spullen van de zolder gratis aan te bieden aan de gedupeerden van de wateroverlast."

Saamhorigheid

Aanvankelijk om de eerste nood te lenigen. Het werden ruim zes maanden. "Van alle kanten kregen we spullen. Tot en met Rotterdam, Zeeland en zelfs Groningen toe. Van bedrijven kregen we huisraad, elektrische apparaten en cadeaubonnen. In no time hebben we teams van vrijwilligers gevormd om alles goed te verdelen, ook de maaltijden van Linn en Ivona. Ach, ik zou zoveel mensen moeten bedanken. Je ziet toch dat er saamhorigheid is als de nood aan de man komt. Als er iets positief is aan de ramp, dan is het dat."

Vragen

Na de feestdagen keert Bergse Kracht weer langzaam terug naar de roots, het verlenen van hulp aan mensen die getroffen zijn door kanker. "De gemeente Meerssen is er voor alle vragen. Al kunnen mensen altijd nog een beroep doen op zijn stichting", benadrukt Ramon Nafzger, inmiddels genezen verklaard. "Kijk op www.bergsekracht.nl daar staat het allemaal op en kun je zien wat al die vrijwilligers gedaan hebben. Iedereen heeft fantastisch werk geleverd."

DNA

Ook Piet en Francis van de Sloot keren terug naar Bergen op Zoom. Piet: "Maar ze kunnen me altijd bellen. Ik heb nu een beetje Limburgs DNA in mijn bloed. Veel vrienden gemaakt ook. Als ik komende zomer overal op de koffie moet gaan, dan kan ik hier beter komen wonen. Het was best zwaar, maar ik ben zo blij dat we ons campertje hier gezet hebben en niet ergens in Frankrijk voor een vakantie."

LINN EN IVONA KOOKTEN HONDERDEN MAALTIJDEN

Meer dan een maand kookten Linn Hoch en Ivona Grubisic maaltijden voor de slachtoffers van de waterramp. Elke dag stonden ze achter de potten en pannen in hun Geleense woningen. De klok rond, ook op zaterdag en zondag. Ze hebben ze niet precies geteld, maar gemiddeld gingen dagelijks zo'n honderd bordjes en bakjes met vers voedsel richting Geulle, Rothem, Brommelen en Valkenburg.

Linn Hoch bedacht zich geen moment toen ze de beelden van de overstromingen zag. Ze smeerde verse broodjes om naar de getroffen gebieden te brengen en tegelijk zette ze een oproep op de Facebookpagina Grattisspullen-voordelegebeurs046&omstreken.

Honger

"Dat is een pagina waarmee we voor mensen met een smalle beurs in Sittard-Geleen spullen verzamelen en voedsel, waarmee we een keer per week een verse maaltijd koken. Ik ben het dus wel gewend om veel maaltijden te koken. Het leek me een goed idee om nu de slachtoffers van het water te helpen. Allereerst met eten. Hoe moet je immers koken als gas en elektriciteit niet meer werken? Ik dacht meteen: die mensen krijgen honger."

Massaal

Ivona Grubisic reageerde als één van de eersten en volgde het voorbeeld van haar vriendin. Wat daarna gebeurde hadden Ivona en Linn niet voorzien. "Mensen hebben massaal spullen gebracht", kijkt Lynn terug. "Groenten, fruit, vlees, pasta, rijst, flesjes water, babyvoeding, snacks, chocola en ook poetsspullen en kleren. Zelfs koelkasten, kookspullen, beddengoed; je kunt het zo gek niet noemen, het ging de hele dag door. Hele kofferbakken en soms een bestelauto vol. Eerst uit ons eigen netwerk hier in Sittard-Geleen, daarna uit heel Limburg, maar ook uit Brabant, Gelderland en Zeeland. Allemaal particulieren. Echt fantastisch. Vooraf had ik echt niet het idee om

dit meer dan vijf weken vol te houden, maar zolang er spullen waren hebben we gekookt."

Geen tijd

Behalve het koken van de verse maaltijden stelden Ivona en Linn voedselpakketten samen, die door de mensen van Bergse Kracht en de Maastrichtse pastoor Jan Bosch naar de overstroomde gebieden gebracht werden. Zelf zijn ze niet meer dan één keer mee geweest naar Meerssen. "Daar hadden we geen tijd voor", zegt Ivona. "Dat hoefde ook niet. Wij wisten dat de spullen op de juiste plek kwamen, daar ging het om. We hoefden geen publiciteit of bedankjes, dit doe je gewoon voor elkaar. Wat wel opviel was dat supermarkten niet doneerden en ook horecabedrijven ons voorbeeld niet volgden. Wij koken thuis op vier pitjes. Met wat meer capaciteit hadden we meer mensen kunnen helpen."

Verbinding

Eind augustus zetten Ivona en Linn een punt achter hun dagelijkse kookwerk. Niet van harte, zeggen beiden. "Er zijn best veel mensen die nog steeds niet kunnen koken en van anderen afhankelijk zijn", weet Ivona. "Ik hoor wel dat ze hulp krijgen van burens en familie. Gelukkig."

"Het was achteraf gezien toch wel pittig", besluit Linn. "Maar ik zou het zo weer doen. Tijdens zo'n ramp zie je hoe mensen elkaar steunen, de verbinding zoeken. Dat is toch hartverwarmend. We zijn blij dat we een steentje hebben bijgedragen."



Linn Hoch (rechts) en Ivona Grubisic kookten honderden maaltijden.

'Geen limiet aan de hulp van de gemeente Meerssen'



Als inwoner van Roermond én als ambtenaar van de gemeente Meerssen maakte wethouder Wim Kemp in 1993 en 1995 de overstromingen mee. Nu is hij wethouder in onze gemeente. Sinds de watersnood van 14 juli staat zijn werk in het teken van die ramp en de nasleep ervan.

Wat is het verschil tussen 1993/1995 en dit jaar?

'Wat deze zomer in de gemeente Meerssen en in andere delen van Zuid-Limburg is gebeurd, is niet zomaar tot nationale ramp verklaard. Dat zegt genoeg. Ik roep altijd dat het afgelopen zomer in Meerssen om twee rampen ging: die van de Maas en die van de Geul. En daar kwam de verstopte duiker onder het kanaal bij Bunde ook nog bij. En vergeet ook niet de wateroverlast door de Watervalderbeek eind juni. De enorme ellende die ik nu heb gezien, was in de jaren negentig veel minder groot als je het over het totaalbeeld hebt. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ook toen veel mensen met schade en grote zorgen werden geconfronteerd.'

Er was in juli in het begin veel onduidelijkheid.

'In die eerste fase hadden we beter moeten uitleggen dat niet wij als gemeente, maar de Veiligheidsregio Zuid-Limburg de touwtjes in handen had. Wanneer een incident of ramp zich in een groter gebied dan een gemeente afspeelt, wordt opgeschaald naar Grip-4. Niet de burgemeester, niet de wethouders of de gemeenteraad, maar de Veiligheidsregio heeft dan de lead. De gemeente ondersteunt dan en dat hebben we ook gedaan. Veel inwoners wisten dat niet en dat is ook logisch. Dat leverde onduidelijkheid op en soms ook onbegrip of boosheid omdat mensen bij de gemeente aanklopten en iets van ons verwachtten. Dat hadden we toen beter moeten uitleggen.'

U heeft inmiddels al de nodige gesprekken gevoerd met de buurtgroepen.

'We hebben drie gesprekrondes gehad met elk van de drie buurtgroepen. Dan hoor je van straat tot straat, bijna van woning tot woning,



wat er zich heeft afgespeeld en wat er nu nodig is. Dan gaat niet alleen om praktische zaken zoals het ophalen van afval, het plaatsen van een container of een los putdeksel. Dát ook, maar vooral ook over wat mensen nodig hebben om de klap en soms het trauma mentaal te verwerken. Ik hoop dat we daar duidelijk hebben gemaakt dat inwoners écht bij ons terecht kunnen. Dat we alles willen doen om te helpen en te ontzorgen. Daar zit geen limiet aan.'

Wat zou u - met de kennis van nu - anders hebben gedaan?

'Wat we hebben geleerd, is dat we bij zo'n calamiteit snel de directe lijn met de mensen in de getroffen gebieden moeten verstevigen. Direct zoeken naar mensen met wie zo'n buurtgroep geformeerd kan worden. Dan hoor je eerder welke problemen er zijn, waaraan echt behoefte is. Dan kun je handelen. Toen ook de verschillende buurtapps er waren, kwam dat sneller op gang. Daar hebben inwoners zélf een fantastische rol bij gespeeld.'

Is er iets waarop u met trots terugkijkt?

'Ik weet dat het lastig is om complimenten te geven terwijl er nog mensen in de shit zitten. Maar de veerkracht van de getroffen inwo-

ners heeft me geraakt. En trots ben ik ook op al die mensen die letterlijk dag en nacht in touw waren om te helpen. Dat geldt voor al die vrijwilligers, maar ook de professionals. Politie, brandweer maar zeker ook in eigen huis zijn er veel ambtenaren geweest die gigantisch hebben gebuffeld om te helpen. En ik ben trots op de fijne samenwerking met de drie buurtgroepen.'

Wat zal u blijven?

'Dat zijn de verhalen van onze inwoners. Als je hoort dat iemand bij de evacuatie nog snel een paar spullen uit de kelder wilde halen en die kelderdeur was bijna dichtgeslagen door de kracht van het water. Dan wil je even niet verder denken. Of als ouders vertellen over de impact op kinderen van 4 jaar. Die sirenes, de evacuatie in het donker. En dan de ellende en de schade die mensen tegenkomen als ze voor het eerst weer naar hun woning kunnen en daar de ravage zien.'

Nog een oproep aan de getroffen inwoners?

'Wij proberen met actuele informatie op de website van de gemeente Meerssen en met infobulletins onze inwoners voortdurend te informeren. Jammer dat de informatiemarkt vanwege de coronamaatregelen niet kon doorgaan. In plaats daarvan zijn er webinars, die je ook later nog kunt bekijken. We doen ons stinkende best om iedereen op de hoogte te houden. Op aangeven vanuit de buurtgroepen en de gemeenteraad hebben we een deskundige ingeschakeld voor hulp of advies bij verzekeringsvragen van inwoners. Maatschappelijk werk Trajekt staat klaar wanneer inwoners vragen of problemen van psychosociale aard hebben. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: meld je als je hulp of ondersteuning nodig hebt.'

MEER INFORMATIE

Heeft u naar aanleiding van dit informatiebulletin vragen?

Mail deze dan aan wateroverlast@meerssen.nl.
Of bel ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043.

Heeft u behoefte aan een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies?

Neem dan contact op met Maatschappelijk werk Trajekt:
tel. 043-7630000 of e-mail meerssen@trajekt.nl

Meer informatie vindt u ook op
www.meerssen.nl/wateroverlast

© Aan deze uitgave kunt u geen rechten ontlenen

COLOFON

Uitgave: Gemeente Meerssen,
december 2021

Markt 50, 6231 LS Meerssen
Postbus 90, 6230 AB Meerssen
algemeen telefoonnummer: 14 043
info@meerssen.nl - www.meerssen.nl

Oplage: 8500

Fotografie: Aron Nijs fotografie